

Rondzendbrief

Onregelmatig komt er een rondzendbrief uit met info en nieuwtjes van De Lesbo-Code en andere lesbische info uit de buurt. Wil je ook op de hoogte blijven?

[Meld je aan](#) voor de rondzendbrief.

De berichten vanaf de start in april 2012 tot en met september 2013, de nummers [1 t/m 24](#) zijn nog te lezen.

De rondzendbrieven van september 2013 tot en mei 2014, de nummers [25 t/m 32](#) zijn ook via een pdf-bestand te lezen.

De informatie van de zomer 2014, nummer 33 t/m 37 is hieronder te lezen.

De laatste rondzendbrieven en actuele activiteiten staan onder 'Nieuws' aan de rechterkant van de website.

//

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 33, 8 juni 2014

Beste vrouwen,

De plannen voor deze zomer en tijdens de Gay Pride zijn bekend en worden op bij de volgende rondzendbrief nr 34 verder toegelicht.

Zondag **8 juni** houdt Kirsten Zimmerman een lezing over Betje Wolff en Aagje Deken, het bekende schrijversduo uit de 18^e eeuw. Betje Wolff woonde lange tijd in de pastorie in Middenbeemster (vlak bij Amsterdam), dat nu is ingericht als museum ter nagedachtenis van Aagje en Betje. Deze plek geeft ook een idee hoe mensen in die tijd leefden.

Maandag **9 juni** gaan we de pastorie en omgeving verkennen.



Aagje Deken

Aagje Deken en Betje Wolff

De intrigerende vraag waar lesbische vrouwen bij dit beroemde schrijverspaar aan denken is vaak: hadden ze iets met elkaar of niet? Of daar deze middag duidelijkheid over komt is onzeker. Interessant zijn hun levens zeker. Aagje Deken (1741 - 1804) ging met 29 jaar samenwonen met haar toenmalige vriendin, die na drie jaar overleed. Daarna begon een briefwisseling met Betje Wolff (1738 - 1804). Aagje is ontstent over de felle spot van Betje op de regenten en de kerk in die tijd en schrijft haar een kritische brief. Er ontstaat een drukke correspondentie, waaruit blijkt dat Wolff en Deken qua mentaliteit helemaal niet zo veel van elkaar verschillen. In 1777 overlijdt de echtgenoot van Betje, met wie ze een verstandshuwelijk had en gaan Aagje en Betje samenwonen. In 1782 publiceren ze gezamenlijk de brievenroman '*Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart*'. Dit boek wordt wel beschouwd als de eerste moderne Nederlandse roman. In 1804 overlijden ze negen dagen na elkaar!

Kirsten Zimmerman, hoofdredacteur van Historica (blad voor gendergeschiedenis), geeft aan de hand van een PPP een indruk van het leven en literaire verdiensten van Deken en Wolff.

Betje Wolff, omstreeks 1754



Programma:

- 15.30 inloop
- 16.00 uur lezing met pauze
- 17.45 borrel
- 18.30 eten

Locatie:

- Huis van de Wijk Olympus
- Hygiëaplein 8-10, 020 6796825
- bereikbaar met tram 16 en 24, bus 15
- op zondag gratis parkeren

Entree:

- € 5.00, incl. koffie en thee
- drankjes voor eigen rekening
- voor het eten neemt iedereen wat te eten mee voor een gezamenlijke maaltijd

Tweede Pinksterdag

Het oorspronkelijke plan om op 2^e Pinksterdag met een bootje te gaan varen in de Beemsterpolder en op een eilandje te gaan lunchen, hebben we vanwege het tuinenweekend uitgesteld tot 13 juli.

De mogelijkheid om tuinen te bezichtigen past ook beter bij het bezoek van het Betje Wolff museum in Middenbeemster.

Tevens krijg je via het bezoeken van de tuinen een indruk van de vierkante stolpboerderijen en het stratenplan van de polder, een van de redenen dat de Beemster sinds 1999 behoort tot het werelderfgoed van de Unesco. Er is een route uitgezet van 20 km, dus goed te doen met de fiets en de auto.

BEEMSTER **UITSTAPJE** maandag 9 juni 2014

Aagje Deken en Betje Wolff, museum

Museum Betje Wolff

De pastorie in Middenbeemster waar Betje Wolff een aantal jaren met haar oude dominee heeft gewoond, staat er nog. Door het Historisch Genootschap Beemster is het huis met zorg ingericht tot een museum. De stijklkamers geven een beeld van drie eeuwen wooncultuur van de kelder tot de zolder. Het meest herinnert aan Betje het zolderkamertje dat zij ‘Kipperust’ noemde en dat is gereconstrueerd als haar werkkamer met een bibliotheek die vrijwel alle boeken bevat die zij met Aagje Deken heeft geschreven.

Tuinenweekend

De tuinen zijn zeer verschillend van grootte en hebben elk een eigen karakter: een vaste planten tuin, een bloemige border tuin, vijvertuin, oude fruitbomen tuin enz. In de meeste tuinen is koffie en thee te verkrijgen, vaak met iets lekkers. Een andere mogelijkheid is om nog een bezoek brengen aan het Agrarisch Museum Westerheim, vlak bij het Betje Wolff museum

Programma:

12.00 koffie bij Het Heerenhuis, café restaurant

12.30 uur vertrek tuinentocht

14.00 uur bezoek Betje Wolff museum met rondleiding (facultatief)

15.30 vervolg tuinentocht of bezoek aan het Agrarisch Museum Westerhem

Met de liefhebbers kunnen we nog wat drinken en eten in het dorp op het plein bij de kerk.

Passe-partout tuinen is € 2,50 euro

Entree museum is € 3,50, museumjaarkaart gratis

Adressen in Middenbeemster:

Betje Wolff museum: Middenweg 178

Het Heerenhuis, Rijperweg 83, tel: 0299-681440

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 35, 13 juli 2014

Beste vrouwen,

Het uitstapje op tweede pinksterdag naar de Beemster was uitermate geslaagd. Een intrigerende inleiding over Aagje Deken en Betje Wolff en een rondleiding in het museum aldaar. Het verslag van beide dagen staat inmiddels op onze website. Ook de lezingen over Anna Blaman en Anne Lister staan op de website, met o.a. een PPP.

Velen van ons waren nog nooit in de Beemster geweest en verrast over wat ze aantreffen.

Reden om nogmaals een stukje van de Beemsterpolder te verkennen. Bij mooi weer gaan we dat doen in

De Rijk, waar ook het lesbische vrouwenpad begint. In het centrum is ook nog een internationale kunstmarkt van 11 tot 5 uur, gratis toegang. Bij regen een alternatief programma.

DE RIJK

UITSTAPJE

ZONDAG 13 JULI 2014

FLUISTERBOOTJE en PICKNICK

Het plan is om met enkele 6 en/of 8 persoonsboten naar het beschermde natuurgebied Eilandspolder te varen en op een van de vele eilandjes te lunchen en te luieren. We varen zelf, maar niet harder dan 6 km per uur.

Het is handig om een paraplu tegen de zon, matje, verrekijker en zwemspullen mee te nemen.

Bij regen stellen we de excursie uit en hebben we een alternatief programma in het Huis van de wijk Olympus.

Programma:

11.00 koffie bij café rest. Oudejans met mooi terras
11.45 vertrek fluisterboot
13.00 lunch op eilandje, eventueel zwemmen
15.00 terugtocht
16.00 met de liefhebbers het dorp verkennen, nog wat drinken en eten bij Oudejans, of nog wat langer varen

Kosten:

€ 7,50 euro voor het fluisterbootje
Voor de lunch zelf wat meenemen

Adressen in De Rijp

Café-rest Oudejans, Rechterstraat 106, De Rijp
Fluisterbootjes, aanlegsteiger achter het terras van café Oudejans, tel: 06 51639728

Opgeven vóór 11 juli i.v.m. de reservering van de boten via lesbocode@gmail.com

Meerijden met een auto is mogelijk: 10.15 verzamelen bij het Hoofdkwartier, Hoofddorppweg 25.

Met tram 2 naar het Hoofddorpplein.

Zaterdagavond krijg je bij deelname een mailtje met de laatste details en over wie met wie meerijdt.

Als de weersverwachting REGEN is ontvang je het regenweerprogramma, vanaf 12.00 uur. Laat vooral weten als e.e.a. onduidelijk is via een mail met je telefoonnummer erbij!

Extra informatie

Varen in de Eilandspolder

Het beschermde natuurgebied 'De Eilandspolder' heeft een oppervlak van 1950 ha en bestaat voor een kwart uit water. Het is uniek gelegen tussen de historische dorpen Graft-De Rijp, Noordeinde, Grootshermer, Schermerhorn en Driehuizen.

De Eilandspolder heeft een drassige en voedselrijke veenbodem. In het voorjaar treft u hier weidevogels als grutto, Kievit en scholekster. Ook zeldzame moerasvogels - roerdomp en karekiet - kunt u soms bij de rietkragen waarnemen. In de winter zoeken smienten en

wintertalingen de Eilandspolder op voor rust en voedsel. In het voorjaar is de lepelaar een graag geziene gast.

Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland en een aantal boeren proberen een zo goed mogelijk evenwicht te bewaren in dit unieke natuurgebied. De aantallen smient en lepelaar (1% van de wereldpopulatie) hebben er voor gezorgd dat een deel van de Eilandspolder valt onder de Europese vogelrichtlijn.

De Eilandspolder is vrij toegankelijk met kano, roeiboort, fluisterboot of motorboot. Er zijn verschillende vaarroutes - een van 8 km (De Koetenroute), een van 10 km (De Lepelaarroute) en een van 25 km (De Eilandspolderroute)- uitgezet. Ook zijn er drie eilandjes speciaal ingericht om te picknicken. Deze zijn met borden aangegeven. Het boekje 'Gids voor de Eilandspolder' geeft uitvoerige informatie over het gebied. De VVV heeft ook de vaarkaart (€ 0,50) beschikbaar.

De Lesbo-Code, extra rondzendbrief, nr 36a

Beste vrouwen,

De koffieochtend in Nieuw-West is vanwege de vakantie van Vrouw & Vaart in juli enkele keren op een andere locatie, een leuke gelegenheid om NW te verkennen.

Het bezoek aan de buurtboerderij voor 31 juli is een week vervroegd in verband met de uitnodiging van Pink NW en het stadsdeel om deel te nemen aan de **Prelude** van de **Tears of the Pride Walk** in het kader van de Gay Pride. Behalve een wandeling naar het Homomonument is er ook een boottocht, waarvoor je je kunt opgeven, zie info hieronder.

LET OP: alles begint om 11.00 uur, behalve 31 juli

We hebben de volgende plannen:

Do 10 juli 11 uur, koffiedrinken in **Gran Café** aan de Sloterplas.

Ze gaan pas om 11 uur open, vandaar de andere begintijd. Ze hebben een mooi terras met uitzicht over de Sloterplas.

Adres: Gran café, Meer en Vaart 177A, 020 4102010

Schuin tegenover De Meervaart. Bereikbaar met tram 1 en 5

+ + + + + +

Do 17 juli 11.00 uur, koffiedrinken in **het Theehuis Akermolen**, Zwarte Pad30, in de Aker.

De Oude Molen aan de Ringvaart te Osdorp is opgeknapt als theehuis en galerie. De molen maakte in het verleden deel uit van een oude verdedigingslinie van Amsterdam. (020 6100788)

Er is een voetveer om over de Ringvaart naar Badhoevendorp te varen.

+ + + + + +

Do 24 juli 11.00 – 14.00 uur, koffie en lunchen in **buurtboerderij ‘Ons Genoegen’**, West

Verkennen van deze mooie, door krakers, opgeknapte boerderij. Bij goed weer in de boomgaard. Ligt naast de begraafplaats St. Barbara, ook via het Westerpark te bereiken

Adres: buurtboerderij ‘Ons genoeg’, Spaarndammerdijk 319, 020 3376820.

+ + + + + +

Do 31 juli vanaf 14.00 uur, start van de **Tears of the Pride Walk** op het Osdorpplein.

Voor de derde keer wordt deze wandeling van het Mercatorplein naar het Homomonument gehouden. De manifestatie op het Mercatorplein en de tocht naar het Homomonument staan in het teken van homofobie in het algemeen en het homogeweld in het bijzonder.

Vanuit Osdorp is dit jaar een **prelude** gepland. D.w.z. dat er een manifestatie is op het Osdorpplein met standjes, hapjes en muziek en met daarna een boottocht naar het Mercatorplein.

Programma:

- 14.00 uur. Infomarkt op Osdorpplein, met tent, lekkere hapjes en muziek
- 16.00 uur. **Boottocht**, vertrekpunt bij de kade bij de Meervaart, over de Sloterplas, via sluisjes

naar de Erasmuskade en vandaaruit 10 minuten lopen naar het Mercatorplein

- 17:00 uur. Manifestatie op het Mercatorplein (stadsdeel West)
- 18:00 uur. **Tears of pride walk**, naar het Homomonument
- 19:30 uur. Aankomst Homomonument en toespraken
- 20:00 uur. Officiële aftrap buitenfeesten Amsterdam Gay Pride

Aan de boottocht zijn géén kosten verbonden. **Opgave** vóór 17 juli via lesbocode@gmail.com

Video uit 2012: <http://www.at5.nl/artikelen/84923/tears-of-pride-walk-feestelijk-protest>

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 36b, juli 14

Beste vrouwen,

Hierbij de laatste informatie voor onze activiteiten tijdens de Gay Pride.

Er is een mooie Nieuwsbrief OudRoze uitgekomen met veel info over de Grey Pride en een enquête over wonen en zorg voor roze 55-plussers in Amsterdam. Wel de moeite waard om deze enquête in te vullen, vandaar dat het bij deze rondzendbrief wordt meegestuurd.

Ook de moeite waard om bij te wonen zijn maandag **28 juli** de opening van de Grey Pride van 2 tot 4 uur in D'Oude Rai, donderdag **24 juli** 'Nooit meer uit de kast!', de opening van de fototentoonstelling over levensverhalen van roze ouderen om 4 uur op de 6^e etage in de OBA en vrijdag **1 augustus** de Roze Brunch van 11.45 tot 14.30 in het Marnixbad.

Activiteiten van de Lesbo-Code tijdens de Gay Pride

- **Do 24 juli** 11.00 – 14.00 uur, koffie en lunchen in **buurtboerderij 'Ons Genoegen'**, West

Verkennen van deze mooie, door krakers, opgeknapte boerderij. Bij goed weer in de boomgaard. Ligt naast de begraafplaats St. Barbara, ook via het Westerpark te bereiken

Adres: buurtboerderij 'Ons genoeg', Spaarndammerdijk 319, 020 3376820.

+ + + + + + +

- **Zo 27 juli** 17.00 – 20.30 Borrelen en eten in restaurant Kiebêrt. Bij mooi weer op hun zonnige terras. De eerste consumptie is voor rekening van De Lesbo-Code.

Adres: Marathonweg 2, Zuid, 020 8458283. Aanmelden is niet nodig

+ + + + + + +

- **Di 29 juli**, 10.30 – 12.30 Koffie met een roze randje,

Zoals elke dinsdag koffie, dit keer met een verrassing. Je kunt op de bonnefooi langskomen, info via lesbocode@gmail.com

Adres: Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 8 - 10, Zuid, 020 6796825. Bereikbaar met tram 16 en 24, en bus 15

+ + + + + + +

- **Do 31 juli** vanaf 14.00 uur, start van de **Tears of the Pride Walk** op het Osdorpplein.

Voor de derde keer wordt deze wandeling van het Mercatorplein naar het Homomonument gehouden. De manifestatie op het Mercatorplein en de tocht naar het Homomonument staan in het teken van homofobie in het algemeen en het homogeweld in het bijzonder.

Vanuit Osdorp is dit jaar een **prelude** gepland. D.w.z. dat er een manifestatie is op het Osdorpplein met standjes, hapjes en muziek en met daarna een boottocht naar het Mercatorplein.

Programma:

- 14.00 uur. Infomarkt op Osdorpplein met lekkere hapjes en muziek
- 16.00 uur. **Boottocht**, vertrekpunt bij de kade bij de Meervaart, over de Sloterplas, via sluisjes naar de Erasmuskade en vandaaruit 10 minuten lopen naar het Mercatorplein
- 17:00 uur. Manifestatie op het Mercatorplein (stadsdeel West)
- 18:00 uur. **Tears of pride walk**, naar het Homomonument
- 19:15 uur. Manifestatie bij het Homomonument: toespraken, muziek
- 20:00 uur. Officiële aftrap buitenfeesten Amsterdam Gay Pride

Aan de boottocht zijn géén kosten verbonden, er zijn nog enkele plaatsen. **Opgave** via lesbocode@gmail.com Met tram 17 kun je terug naar het Osdorpplein.

Video uit 2012: <http://www.at5.nl/artikelen/84923/tears-of-pride-walk-feestelijk-protest>

Activiteiten in augustus

Zo 10 aug 11.00 uur, Brunch, eenmalig verplaatst naar Alma tuin bij VU, Gustav Mahlerlaan 3005

Zo 26 aug 15.30 uur, Film 'When night is falling' - Patricia Rozema, in Olympus

Rondzendbrief Lesbo-Code nr 37, 24 augustus 2014

Beste vrouwen,

Na de geslaagde zomer met de vele uitjes, draaien we 24 augustus weer een film. Van de regisseuse Patricia Rozema hebben we een jaar geleden al eerder een film uit 1987 gedraaid: 'I've Heard the Mermaids Singing'.

Het programma voor het najaar is:

Zo 14 sept 12.30 uur, Lunch, in 'Hoofdkwartier', Hoofddorpweg 25

Zo 5 okt, 15.30 uur, Film in Olympus, Hygiëaplein 10

Zo 19 okt, 12.30 uur, Lunch in Hoofdkwartier

Zo 16 nov, 15.30 uur, Film in Olympus

Zo 30 nov, 12.30 uur, Lunch in Hoofdkwartier

Zo 28 dec, 12.30 tot 18.00 uur, lezing en film in Olympus

ZUID Filmmiddag en etentje 24 augustus

'WHEN NIGHT IS FALLING'

Camille, een docente aan een protestants college, is niet al te gelukkig met haar verloofde Martin. Dan leert ze in de wasserette de flamboyante circusartieste Petra kennen. Ze raken bevriend en voor ze het weet is Camille helemaal ondersteboven van deze tornado in haar anders zo geordende, intellectuele leventje. Net als ze zich realiseert hoe verliefd ze is op Petra, moet die met het circus de stad verlaten...

Regie: Patricia Rozema, met Pascale Bussi eres en Rachel Crawford, 1996, Canada, Nederlands ondertiteld, 94 min.

